

Cornelis Meurders

Geboren te Klimmen 16 Sept. 1893
Overleden te Heerlen 28 sept. 1968

Erelid van 18-03-1961 t/m 28-9-1968



Het bidprentje van Neel

<https://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/138064.php>

Toneel

Een bron van inkomsten waren in de eerste jaren de zang- en toneelavonden. Deze werden in het najaar georganiseerd.

De dag werd begonnen met een H. Mis tot intentie van het Mannenkoor. Tijdens of na de H. Mis werden een of meer liederen ten gehore gebracht.

De avondvoorstelling werd geopend met een concert. Onder leiding van Jan Dortu werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht, waaraan de uiterste zorg was besteed. Het 2e gedeelte was 'n toneelvoorstelling onder regie van de Heer C. Meurders. Deze vielen altijd zo in de smaak, dat aan de spelers diverse malen werd verzocht om elders op te treden. Alles werd door eigen leden verzorgd. Ook decor, grime, drukwerk, etc. werd in 'eigen beheer' uitgevoerd.

Door de gewijzigde tijdsomstandigheden was met deze voorstellingen geen financieel voordeel meer te behalen, zodat er mee werd gestaakt.

Op de zang- en toneelavonden werden de volgende stukken voor het voetlicht gebracht:

- 1-12-1957 Strikt zakelijk van Willem van Boxtel
- 9-11-1958 De blauw roeës, dialectstuk van Piet Malherbe
- 18-10-1959 Een zeeman ging passagieren van Koos Boswino
- 13-2-1960 Deelname aan dialectwedstrijd van Veldeke met "de blauw roeës"
Geëindigd op de 2e plaats.
- 23-11-1960 De bruid van mijn vader van Oscar Perket
- 22-10-1961 Ter gelegenheid van 1e lustrum:
voor de jeugd "Jan Pierewit en de Prinses"
's avond "De gevangene" door de speelgroep Limburg.
- 21-10-1962 Onder valse vlag van F. J. Rostink
- 10-11-1963 Pension Lumes door het Zuid Limburgs Toneel, dialectstuk van Jan Wouters
- 19-12-1964) "Der kaptein va Köpenick" Maastrichtse operette van F. Olterdisse.
- 20-12-1964)

