

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
ze hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar:
De herders naar Bethlehem gingen:
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit 't kribje benee.
Toen vlam d'r een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.