



In dankbare herinnering aan

PETRUS HUBERTUS KICKKEN

Geboren te Klimmen 17 december 1922, overleed hij in het ziekenhuis te Heerlen op 29 juli 1984 gesterkt door het Sacrament der zieken.

Huub is van ons heengegaan. Wij, zijn naaste familieleden zullen hem missen. Zijn neefjes en nichten verliezen in hem hun beste vriend. Uren kon hij met hen praten. Nooit deden ze tevergeefs een beroep op hem. Zijn grootste wens was het om nog het Communiefeest van zijn jongste neefje Ivo te kunnen meemaken. God schonk hem de vreugde die mooie dag nog te mogen beleven. Ondanks zijn ziekte, met de zekerheid dat hij niet lang meer te leven had, zat Huub altijd weer vol plannen. Hij leefde naar de toekomst toe. Hij was een echt buitenmens. Uren kon hij in de tuin doorbrengen, bezig zijn met bloemen en planten, genieten van kleuren en geuren. Hij was een der medeoprichters van het Remigiuskoor. Fier was hij op zijn onderscheidingsteken van 25 jaar lidmaatschap. Huub hield van het leven. Hoe groter zijn lichamelijke beproeving werd, hoe meer zijn ziekte zijn lichaam uitputte, des te heviger werd zijn

drang om te leven, om nog te genieten van wat het leven aan moois kon bieden, in zijn familie en vrienden, in de natuur, in de stille ontspanning van muziek.

God had 'n goed mens nodig en Hij riep Huub. Huub ging heen. Wij danken God, dat Hij Huub een lange lijdensweg heeft bespaard, en wij bidden vol vertrouwen dat Hij moge delen in Gods eeuwige vrede en vreugde.

De familie Kickken dankt U allen van ganser harte voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene.

Zij nodigt U allen uit op de plechtige zeswekendienst die gehouden zal worden op zondag 9 september a.s. om 10.00 uur in de noodkerk te Klimmen (Houtstraat 25).