



Ter nagedachtenis aan

PIERRE BOESTEN

echtgenoot van wijlen
Christina Eussen

Hij werd geboren te Klimmen 12 maart 1895 en overleed aldaar, onverwacht, op 1 september 1976, te zijnen huize.

Het zal de dienaar goed gaan, die de Heer bij zijn komst wakende vindt. De overledene heeft op zijn oude dag zich op dat komen van de Heer voorbereid, en hij wist in zijn vrije tijd gaarne overdag even bij de Heer in de kerk door te brengen.

In zijn leven heeft hij van jongst af weten aan te pakken. Zo groeide hij op in het bouwbedrijf en mocht hij menig groot werk opleveren. Niet zonder zorgen is hij door het leven gegaan. Met wilskracht en godsvertrouwen wist hij ze te dragen. Hij was een man met eigen inzicht en wekte ontzag, vooral daar, waar hem het

Dankbaar willen we blijven gedenken,
alles wat hij in zijn lange leven voor ons
deed en gaarne bidden, dat de Heer hem
als trouwe dienaar moge opnemen in de
eeuwige vreugde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Voor uw bliken van medeleven betuigen
wij u onze welgemeende dank.

Familie Boesten.

Familie Eussen.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 24 oktober a.s. om 11.30 uur,
in de parochiekerk van St. Remigius te
Klimmen.