



Nieuwsbrief No. 24
April 2016

Koarklanke



Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda: Overzicht van concerten en evenementen in 2016

Vrijdag 15 april, 19.30 uur:

Jubileumconcert Ger Franken in de Auw Kirk
Burchtstraat 2 te Bunde m.m.v. Meersens
Mannenkoor, Gemengd Koor St. Ceacilia

Maandag 16 mei, 11.00 uur:

Pinkstermaandag: opluisteren
H. Mis in de parochiekerk te

Maandag 16 mei, 12.00 uur:

Zaterdag 11 juni, 19.30 uur:

Zondag 3 juli, 08.30 uur:

Kermiszondag: Deelname aan de grote
Bronk

Zondag 28 augustus, 10.45 uur:

Opluisteren H. Mis in de
Hamboskliniek te Kerkrade

Zaterdag 1 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur:

Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.
Na afloop feestavond in het verenigingslo-
kaal.

Zaterdag 8 oktober, 20.00 uur:

Deelname aan de Zangersdag van de
Onderlinge Federatie te Meerssen

Zaterdag 29 oktober, 19.30 uur:

Concert Remigius Diamant in de
Borenburg te Voerendaal

Zaterdag 3 december, 20.00 uur:

Zaterdag 17 december, 18.30 uur:

Maandag 26 december, 11.00 uur:

Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in de
parochiekerk

Mannenkoor St. Remigius Klimmen



Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg

Beschermvrouwe

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer

Dhr. Dieudonné Akkermans

Voorzitter

Vacature

Muzikale leiding

Ger Franken, dirigent
Linda Smolenaers, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat

Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel. 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Website: www.sintremigius.nl

Repetities

Elke vrijdagavond repeteren wij in
Cafe – Restaurant 't Köppelke
Klimmenderstraat 8, 6343AC
Klimmen
van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust eens luisteren en laat je
vooral niet weerhouden om mee te zin-
gen.
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige
Mensen houdt al meer dan een halve
eeuw stand.

Redactie

Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes
Leon Beckers

Fotografie

Martin Schloesser

Redactieadres

Rekeningnummer

Vrienden van Remigius

IBAN:

NL22 RABO 0146 1176 46

Kerst, kerst, kerst

Op 12, 24 en 26 december van het vorige jaar kwamen we bij elkaar om onze bijdrage aan de kerst te leveren en kerstmis met elkaar te vieren. Verenigingslokaal 't Köppelke was voor het derde jaar op rij de "place to be" voor jong en wat ouder Klimmen voor onze eerste kerstbijeenkomst. Na Maria in 2013 en Jozef in 2014, namen de drie koningen in 2015 een centrale plaats op het podium in. Zoals je het van drie wijzen mag verwachten, gaven ze de aanwezigen geen gelegenheid om de kleurendiscussie van de pas vertrokken Pieten weer op te rakelen; in de spotlights straalden ze licht en in de coulissen rustgevend donker en warmte uit. De jeugdafdeling van de Klommense Harmonie was gelukkig weer in grote getale aanwezig en wist de aanwezige handen menigmaal op elkaar te krijgen voor hun muziek onder leiding van de 17-jarige dirigent: Hugo Pieters! Kinderen van de basisscholen uit Klimmen en Ransdaal waren het levend schouwspel en decor voor het kerstverhaal, dat werd afgewisseld met toneel en zang, ingestudeerd door onze pianiste Linda Smolenaers samen met Aniek Dortu, dochter van onze eerste dirigent Jan Dortu, een actieve muzikale moeder van drie kinderen. Teruggetreden als voorzitter maar zeker niet als presentator wist Jo Bertholet groot en klein te vermaken door de programmaonderdelen op speelse en humorvolle wijze aan elkaar te rijgen! Wie oog had voor decor heeft het zeker niet gemist; een ware skihelling met bewegende wintersporters, die geen genoeg kregen van het gebruik van de skilift: mooi werk mannen! Hebben we zelf nog gezongen? Jazeker, twee nieuwe stukken, Rajske strune en Heilige Nacht. Dat laatste werk was een geschenk van de jubilarissen van 2015. Lianne Hendriks verzorgde bij twee andere gezongen nummers op uitstekende wijze een deel van de begeleiding op haar klarinet: een pluim, en bij afwezigheid van onze vaste gitarist was Meriam Urlings ingevallen, dankjewel. Samenvattend: mooie muziek, een fijne sfeer, vlot programma en een volle zaal; iedereen bedankt voor de bijdrage en noteer alvast in de agenda: 17-12 aanstaande de 4^e keer. We zouden bijna de Nachtmis in Koepelkerk in Maastricht en de mis op 2^e Kerstdag vergeten. De muzikale programma's lagen in elkaars verlengde, gelukkig maar, want de tijd om gedegen alles in te studeren was door de vele uitvoeringen in de voorgaande maanden beperkt. Toch waardering voor de grote opkomst van de zangers, zowel in Maastricht als Klimmen, waardoor we op beide plaatsen zeer behoorlijk hebben gepresteerd. Maurice Winthagen op de tuba, Lianne Hendriks op klarinet en Fred Willems op gitaar waren onze instrumentale solisten; onze eigen Sandy was gelukkig op 2^e kerstdag aanwezig om vocaal in A la nanita Nana te soleren. Twee mooie Missen waarbij gezegd mag worden, dat de sfeer in onze eigen Klommense kerk, onder een gigantische kerstboom, er beslist boven uit stak.



Koorscholing

Ons diamanten jubileum begint steeds duidelijker te schitteren. De eerste aanzet was onze concertreis naar Zele. Nu is het traject van koorscholing aan de beurt. Koorscholing is een traject waarbij onder deskundige leiding wordt gewerkt aan het ontdekken van je eigen stem. Onze oud voorzitter heeft dit traject in de grondverf gezet, het is verder uitgebouwd en 23 maart jl. is de eerste avond onder leiding van Harrie Spronken uit Geleen gestart. 23 Mannen deels uit eigen gelederen en deels van buiten Remigius hebben op speelse wijze geoefend met hun eigen stem. Harrie Spronken is een autoriteit in de muziekwereld. Hij is opgegroeid in Geleen, studeerde piano en volgde het conservatorium in Maastricht en Luik en heeft geen onverdienstelijke stem, hij beschouwt De Limburgse Koorschool Cantarella als zijn levenswerk. Doel van de koorscholing is drieledig, reclame maken voor ons koor/jubileum, het verbeteren van de kwaliteit van ons zingen en het werven van nieuwe leden voor ons koor. Wat dat laatste oplevert, kunt u lezen in Koarklanke 25.

Extra Algemene Ledenvergadering 03-01-2016

Met ruim voldoende stemgerechtigde leden kwamen we op de 3^e dag van 2016 in ons verenigingslokaal bijeen. Niet voor de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie maar voor het kiezen van een nieuwe voorzitter voor ons mannenkoor. Op 21-11-2015 maakte Jo Bertholet zijn aftreden bekend; gezin en gezondheid maakten deze stap noodzakelijk en het was hem af te zien dat dit hem heel veel moeite had gekost. Als voorzitter heeft hij bijna 12 jaar zijn beste beentje voor gezet om de kwaliteit van ons koor en een prominente plaats in de gemeenschap te realiseren; en met succes!!! Binnen het koor was geen animo om Jo op te volgen maar gelukkig vonden we in Klimmen dhr. Henk Spit bereid zich wel kandidaat te stellen. Met 3 blanco en 1 tegenstem werd Henk met overweldigende meerderheid gekozen: hoera, applaus en proficiat. Elders in dit blad maken we nader kennis met Henk. Voor zijn gezin hadden we een bloemetje, voor zijn gezondheid een liter medicijn en voor de enorme belangeloze inzet, in geld niet uit te drukken, klonk een warm applaus van dank en respect richting Jo Bertholet.

Jaarvergadering 11 maart 2016

De jaarvergadering 2016 was achteraf gezien een rustige. Een rustige jaarvergadering en een mannenkoor?! dat past niet bij elkaar, toch was het wel zo. Na twaalf jaren trouwe dienst was het de laatste keer dat Hub Wiertz, onze secretaris, de stukken voor de jaarvergadering had rond gestuurd; agenda, jaarverslag 2015, jaarprogramma 2016, notulen van de jaarvergadering 20 maart 2015 en het verslag van de algemene ledenvergadering 3 januari 2016. Jammer dat Hub met zijn bestuurswerk is gestopt want als geen ander heeft hij, vooral achter de schermen en zonder veel praatjes, van talloze vergaderingen verslag gemaakt en alle papierwerk voor flink wat bestuurs- en jaarvergaderingen verzorgd. Een ferm applaus en een dinerbon voor Hub (en zijn vrouw) waren dan ook gegund en op zijn plaats; we gaan je missen Hub! Was dat dan alles deze jaarvergadering? Sorry, natuurlijk een compliment voor de nieuwe voorzitter die alles in goede banen wist te leiden. Even wat extra spraakwater over de rapportage van onze penningmeester Thieu. Nou zie ik hem wat vaker en mag ook in zijn boeken kijken en dan wordt het moeilijk om daarvan compleet en duidelijk verslag te doen. Hoe doe je het goed als je alles tot in de puntjes verzorgt en dat niet allemaal, i.v.m. de uitgebreidheid, in de groep kunt leggen; de kascontrolecommissie was duidelijk dit jaar: een en al lof. Dankjewel Thieu. Gelukkig mocht de jaarvergadering dit keer ook gaan over wat inhoudelijke puntjes. De koorscholing die 23 maart is gestart, werd nog even toegelicht. Onze dirigent Ger Franken kwam wat uitgebreider aan het woord over de verschillende programma's rondom het jubileum, op 11 juni het concert aan de mensen van Klimmen in onze parochiekerk en ook al een vooruitblik op ons jubileumconcert in de Borenborg samen met Salon Rouge op 29 oktober aanstaande. Wat we niet mogen vergeten te vermelden is, dat onze pianiste Linda Smolenaers ons koor gaat verlaten, jammer! Op 15 April zal ze voor de laatste keer ons koor begeleiden bij gelegenheid van het jubileumconcert van onze dirigent. Ja, ja onze dirigent zit al 40 jaar in het vak en dat gaan we vieren in een concert met de twee andere koren die hij ook onder zijn hoede heeft: het Meerssens Mannenkoor en het gemengd koor St. Caecilia Ransdaal in Zalencentrum De Auw Kerk in Bunde. Zelfs de rondvraag verliep dit jaar in alle rust; wel vervelend dat we een van onze oudste leden al weken hadden uitgesloten van de wekelijkse mails van de voorzitter; dat krijg je met al die veranderingen, sorry Ger. Oh ja, nog vergeten, nog zo'n stille kracht, onze Cees Herijgers, voorzitter van de muziekcommissie, is gelukkig weer herkozen als bestuurslid voor de komende vier jaar: proficiat Cees.

