



**Nieuwsbrief No. 20
December 2014**

Koarklanke



Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda: Overzicht van concerten en evenementen in 2015 eerste kwartaal

Zie ook www.sintremigius.nl

Vrijdag 9 januari, 21.00 uur:

Nieuwjaarsbijeenkomst in het verenigingslokaal, ook Vrienden met hun partner zijn hiervoor van harte uitgenodigd

Maandag 6 april, 11.00 uur:

Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen, na afloop koffie met Paasbrood in 't Köppelke

Zaterdag 11 april, 20.00 uur (?):

Concert in Brikke Oave te Brunssum. Deelnemende koren: Workums Koor, Brunssums Mannenkoor en Mannenkoor St. Remigius

Zondag 26 april, 19.30 uur:

Concert met Gemengd Koor Beek-er Koorzang in Asta Cultuurcentrum te Beek

Zaterdag 16 mei:

Concert Meerssens Mannenkoor in Meerssen

Maandag 25 mei, 11.00 uur:

Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen

Zondag 21 juni, 10.30 uur:

Opluisteren H. Mis in de Koepelkerk te Maastricht

Zondag 5 juli, 08.30 uur:

Kermiszondag: Deelname aan de grote Bronk

Mannenkoor St. Remigius Klimmen



**Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg**

Beschermvrouwe

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer

Dhr. Dieudonné Akkermans

Voorzitter

Jo Bertholet

Muzikale leiding

Ger Franken, dirigent
Linda Smolenaers, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat

Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel. 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Website: www.sintremigius.nl

Repetities

Elke vrijdagavond repeteren wij in Cafe – Restaurant 't Köppelke Klimmenderstraat 8, 6343AC Klimmen van 20.00 tot 22.00 uur. Kom gerust eens luisteren en laat je vooral niet weerhouden om mee te zingen. Ons motto Zingende Mensen Gelukkige Mensen houdt al meer dan een halve eeuw stand.

Redactie

Leon Beckers
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes

Fotografie

Martin Schloesser

Redactieadres

Overheek 7 , 6343 PB Klimmen

Rekeningnummer

Vrienden van Remigius

IBAN:

NL22 RABO 0146 1176 46

Bevrijdingsfestival Mesch, 12 september 2014

De geallieerden staken op 12 september 1944 als eerste de grens over in Mesch, ten zuiden van Eijsden, waarmee de bevrijding van Nederland na de 2^e wereldoorlog in gang werd gezet. Op tal van plaatsen wordt dat 70 jaar na datum herdacht/gevierd.

Mannenkoor Sint Remigius was uitgenodigd bij start van de bevrijdingsestafette in Mesch op die prachtige nazomerdag van 12 september.

Samen met Amerikaanse veteranen van de 30^e infanterie, The Old Hickory, genaamd, burgemeesters, gouverneur, legerofficieren, VIP's, pers en een groot aantal belangstellenden, zongen we klassiekers als "We'll meet again", "Pack up your troubles" en "Waltzing Mathilda". Oude legervoertuigen kwamen langs en de vlam ter bevrijding van Nederland werd ontstoken en startte zijn eerste tochtje naar Maastricht.

Al met al een sfeervolle bijeenkomst, enerzijds als dankbetuiging naar onze bevrijders en anderzijds om het verhaal over de bevrijding en de ellende van de oorlog door te vertellen aan de komende generaties, opdat dat nooit meer mag gebeuren!



Uit het bestuur

In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om van tijd tot tijd ook de Vrienden van Remigius te informeren over besproken zaken in het bestuur. Hierbij een overzicht van besproken onderwerpen van de laatste tijd.

- Op korte termijn hopen we het "handboek bestuur" te hebben bijgewerkt, daarin staan alle taken en activiteiten binnen Remigius omschreven (intern bestuursdocument);
- De reiscommissie o.l.v. Lou Caubo is al geruime tijd bezig met een nieuwe concertreis. Een reis naar het Belgische Zele lijkt een goed mogelijkheid;
- Wist u dat een zeer actieve muziekcommissie o.l.v. Cees Herijgers maandelijks vergadert over het repertoire van ons koor;
- Een voorjaarsconcert met het Meerssens Mannenkoor (ook o.l.v. Ger Franken) staat gepland voor 16 mei volgend jaar;
- Ton Haubrich is benoemd als 2^e penningmeester binnen het bestuur;
- Samen zingen en gezelligheid gaan hand in hand, toch zullen we ook aandacht moeten besteden aan een goede werksfeer voor de dirigent tijdens de repetitie (Lou Caubo zal als ordecommissaris dit coördineren);

Zo maar een greep uit de vele agendapunten die maandelijks de revue passeren, hebt u vragen of wil je meer weten, spreek gerust een van de bestuursleden aan.

Koorfeest 2014

'Ruhe in Frieden, Gute Nacht'.... Met deze laatste woorden werd uiting gegeven aan de herdenking van onze overleden zangers op het Kerkhof bij de Remigiuskerk.

Eerder op de avond had het Remigiuskoor de H. Mis opgeluisterd in de opmaat naar het jaarlijkse Remigiusfeest, dat, zoals gebruikelijk, in ons verenigingslokaal gevierd werd.

Op deze 4^e oktober werd o.a. uitvoerig stilgestaan bij het jubileum van Sjir Pisters en Lou Caubo, die respectievelijk 50 en 40 jaar lid zijn van onze vereniging, waarbij vermeldenswaardig is dat Sjir de 5^e zanger is die de 50 jaar heeft volgemaakt bij ons koor.

Nadat alle aanwezigen genoten hadden van het goed verzorgde koud/warmbuffet stond er een rij stoelen klaar voor Sjir, Lou, hun echtgenotes, voor Pater Bos en Finy Moonen.

Jo Bertholet startte het officiële gedeelte, door Pater Jan Bos te benoemen tot Geestelijk adviseur.

Vervolgens werden Lou en Sjir gehuldigd door onze voorzitter en Emile van Hesseland, vice voorzitter van KNZV Limburg. Hun echtgenotes werden uiteraard goed in de bloemen gezet.

Nadat de feestelingen toegezongen waren door de rest van het koor, werd Finy Moonen benoemd tot 'Ere Vrijdagschenkster'.

Ter afsluiting van het officiële gedeelte van deze avond, werden door Bassen en Bartitons enkele, speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerde, liederen ten gehore gebracht en daarna werd het feest nog een aantal uurtjes voortgezet.

11 Oktober 2014, zangersdag Onderlinge Federatie

Jaarlijks neemt mannenkoor Sint Remigius deel aan de zangersdag met koren uit de buurt om met elkaar te genieten van zang, te luisteren naar elkaar en daardoor te proberen om de kwaliteit van het koor te verbeteren.

Gastheer was dit jaar het jubilerende koor Orphée Houthem dat maar liefst het 150-jarig jubileum mocht vieren: proficiat.

Het kerkbestuur van de St. Gerlachusparochie van Houthem had voor dit concert de parochiekerk ter beschikking gesteld; een schitterende locatie met een geweldige akoestiek! Na kort inzingen was ons koor als 2^e aan de beurt na de jubilaris. Drie stukken werden door ons gezongen, Preghiera van Rossini, Myfanwy van Jenkins en Tshotscholoza van Ames. Het ging lekker, het voelde goed, gezonde spanning en een kritisch luisterende Ludo Claessen die evenals vorig jaar garant stond voor een duidelijke jurering.

Geulklank en Walrams Genootschap uit Valkenburg, het Meerssens Mannenkoor, Inter Nos uit Schin op Geul en St. Caecilia Ransdaal kwamen na ons.

Eindelijk de jury uitslag:

- Overtuigend optreden in een mooi gepolijste koorklank
- Creatief en vernieuwend repertoire
- Het koor overtuigt in de presentatie
- Een voortreffelijke voorstelling en voelbare interactie met de dirigent

Wauw, proficiat Remigiusmannen, en Linda, een prachtige prestatie.

Hoewel vervolgens de wereld gewoon door draait was deze uitslag toch reden om de dirigent te bedanken met een flesje wijn en de koorleden met een pilsje op kosten van de club, proost!

Jaarlijkse bijdrage 2015

Ook in 2015 hopen wij u als lid van onze vriendenclub te mogen begroeten bij onze activiteiten, concerten en overige optredens. Uw sympathie en belangstelling ervaren wij als motiverend.

Bij dezen ook onze oprechte dank voor uw financiële steun in het afgelopen jaar en we hopen uiteraard ook in 2015 op uw sympathie en ondersteuning te mogen vertrouwen.

De bijdrage van €25,- per persoon voor 2015 kunt u overmaken op rekeningnummer **NL22 RABO 0146 1176 46** o.v.v. bijdrage 2015 "Vrienden van Remigius".

Indien u nieuwe sympathisanten kent of weet, schroom dan niet om contact op te nemen met onze secretaris Gied Nicolaes (ebm.nicolaes@home.nl).

Een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en gezond 2015



***Wensen jullie
Gied Nicolaes, Ger Meeüse,
Ton Haubrich, Leon Beckers***



In de spotlight

Hierbij maken we nader kennis met onze jubilarissen van dit jaar:

Sjir Pisters 50 jaar lid



Waarom besloot je bij mannenkoor St. Remigius te gaan zingen?

Ik woonde in Craubeek en dus ging je zingen bij D'r Auwe Zank; als 15 jarige begon ik in 1961, een paar maanden voor het eerste lustrum.

Hoe hou je het zo lang vol bij hetzelfde koor?

Och, overal is wel wat maar praat het uit en ga door, samen zingen is toch geweldig leuk. Toen ik voor mijn werk naar Reuver ging heb ik een pauze van ruim 3 jaar gehad

Onder leiding van welke dirigenten heb je gezongen?

Jan Dortu dirigeerde tot 1979, Leo van Weersch tot 2006 en sinds toen is Ger Franken onze dirigent. De strakke hand van Jan Dortu zal ik nooit vergeten, dat zou nu niet meer zo kunnen.

Noem enkele hoogtepunten die je bij Remigius hebt meegemaakt?

De concertreis naar Pernitz/Gutenstein in 1987 was onvergetelijk, wat hebben we daar mooi gezongen, kippenvel en tranen, echt waar.

Noem drie van jou favoriete zangstukken bij Remigius?

Guten abend Gut' Nacht (Brahms) en het Vater Unser (Leo van Weersch) vind ik nog steeds prachtige stukken maar kijk eens op you tube naar "Ukuthula" dat zou ik graag eens zingen.

Wat eet en/of drink je het liefste?

Stamppot van mijn vrouw (zelf kan ik niet veel in de keuken) super!

Wat verwacht je (of niet) in de komende jaren bij het koor?

Vernieuwing en wat "schwung" waar mogelijk maar laten we ook onze klassieke stukken in ere houden.

Hoe lang blijf je nog lid?

Als de gezondheid en de stem het toelaten, hoop ik nog heel lang.

Wat wil je nog kwijt?

Ik hou van een duidelijke organisatie, planning en een vooruitziende blik; "hap-snap concerten" zonder degelijke voorbereiding is niks voor mij.

Paspoort:

Naam: Sjir (Gerardus) Pisters

Adres: Pr. W. Alexanderlaan 8 Valkenburg

Geboortedatum: 05-12-1944

(ex)Beroep: belastingambtenaar (13 jaar) en CBS-er (23 jaar)

Hobby's: zingen en muziek

Zingt bij St. Remigius sinds: 1961; 6 jaar als voorzitter en 20 jaar als spreekstalmeester!!!! Bedankt Sjir en ga maar lekker door.

In de spotlight

Hierbij maken we nader kennis met onze jubilarissen van dit jaar:

Lou Caubo 40 jaar lid



Waarom besloot je bij mannenkoor St. Remigius te komen zingen?

In 1964 werd de Kaptein van Köpenick door ons koor uitgevoerd en zochten ze nieuwe zangers, o.a. bij de schutterij waar ik bij zat.

Hoe hou je het zo lang vol bij hetzelfde koor?

Gewoon doorgaan, alleen mijn 10-jarige "voetbalcarrière" in de jaren 60/70 was niet met zingen te combineren.

Onder leiding van welke voorzitters heb je gezongen?

Lou noemt ze feilloos in één adem: Hub Weerts, Piet Meurders, Sjir Pisters, Martin Theunissen, Martin Smeets, Guliël Erven en Jo Bertholet.

Noem enkele hoogtepunten die je bij Remigius hebt meegemaakt?

De 3 concertreizen naar Oostenrijk (1987, 1997, 2001); geweldig.

Noem drie van jou favoriete zangstukken bij Remigius?

Jerusalem, het slavenkoor en Im Abentrot vind ik nog steeds prachtige zangstukken, in taal en sfeer passend bij ons koor.

Wat eet en/of drink je het liefste?

(alweer) De stampot van mijn vrouw! (Sjir en Lou zijn neven!!!!)

Wat verwacht je (of niet) in de komende jaren bij het koor?

Ik hoop dat die vroegere sfeer van "samen de schouders er onder" weer wat aantrekt; het wordt steeds meer "ieder voor zich", jammer.

Hoe lang blijf je nog lid?

Als het kan zou ik de 50 jaar wel willen vol maken.

Wat wil je nog kwijt?

Gezelligheid, tijdens en na de repetitie, en kwaliteit zijn mijn twee toppers, grondig instuderen van werken (niet te veel) en dan goed presteren op uitvoeringen.

Paspoort:

Naam: Lou Caubo

Adres: Langstraat 17 Schimmert

Geboortedatum: 30-12-1945

Geboorteplaats: Klimmen

Burgerlijke staat: Getrouwd

Kinderen: Eric, Daniëlle en Diana

(ex)Beroep: metselaar en tegelzetter (sinds 1986 eigen bedrijf)

Hobby's: werken, muziek en de kleinkinderen

Zingt bij St. Remigius sinds: 1963 (sinds 4 jaar in het bestuur)

Facebook

Sinds enkele maanden is Mannenkoor St. Remigius ook vertegenwoordigd op facebook.

Enkele foto's en teksten van facebook Mannenkoor St. Remigius. Jubilarissen Lou Caubo & Sjr Pisters bieden ons koor een nieuw kerstlied aan. Première op 13 december "Goin' to Bethlehem".



Jeanny Pisters decoreert Sjr Pisters met de speld 50 jaar zanger.



Lou Caubo met oorkonde 40 jaar zanger, Emile v. Helsland vice voorzitter KNZV Limburg en een glunderende Jenny Caubo.