

In de spotlight

Hierbij maken we nader kennis met onze nieuwe zanger:
Marcel Gerards

Waarom besloot je bij mannenkoor St. Remigius te komen zingen?

Ik heb altijd graag gezongen en ben regelmatig gevraagd om bij een koor te komen, Jac Vankan heeft me uiteindelijk overgehaald om bij Remigius te komen. Naast een drukke baan en fors wat gezondheidsproblemen heb ik ervaren dat ontspanning ook héél belangrijk is!

Zong je eerder bij andere koren?

Nee, pas sinds kort ben ik op vrijdagavond "van de straat".

Wat zijn je sterke en zwakke kanten?

Ik ga graag met mensen om, kan goed relativeren en communiceren en probeer waar mogelijk de onderlinge vrede te bewaren/herstellen. Niet onbelangrijk voor het koor: ik heb een groot stembereik (zegt Ger). Ik heb een hekel aan spanning en onrust: "geneet van 't laeve".

Heb je een favoriete vakantiebestemming?

Geschiedenis en wereldoorlog II interesseren mij bijzonder; een trip met mijn in 1942 gebouwde jeep (Ford) naar Normandië was kort geleden een bijzondere ervaring. New York staat op de planning voor volgend jaar.

Wat eet en/of drink je het liefst?

Italiaans en Grieks: heerlijk, maar het met liefde bereide eten van mijn vrouw smaakt ook geweldig! Van een lekkere kop koffie of een goed getapt pilsje (als dat koud is) kan ik ook genieten. Alcohol wel met mate anders ga ik gekke dingen doen!

Hoe was je opvang bij St. Remigius?

Hartverwarmend.

Wat verwacht je (of niet) bij het koor?

Gezellig samen zijn en zingen; jammer dat er soms wat wrevel in de groep is. Aanwas van jongere zangers zou goed zijn.

Wat wil je nog kwijt?

Leuk dat het koor ook nieuwe klanten levert (ha ha ha).

Paspoort:

Naam: Marcel Gerards

Adres: Schutteheiweg 39 Klimmen

Geboortedatum: 05-11-1958

Geboorteplaats: Heerlen

Burgerlijke staat: Gehuwd met Claudia

Kinderen: een zoon Rian (24) en een dochter Evelien (22)

Beroep: Opticien, sinds 1999 een eigen zaak in Voerendaal, Gerards Optiek

Hobby's: Muziek (Big Band, jazz, Frank Sinatra), geschiedenis, oldtimers, wandelen, de natuur, de tuin, etc., kortom tijd te kort

Zingt bij St. Remigius sinds: 2012



**Nieuwsbrief No.19
Augustus 2014**

Koarklanke



Zingende mensen Gelukkige mensen

Bevrijdingsfestival Eijsden-Margraten

Op vrijdag 12 september as. begint in Eijsden de start van de Estafette Nederland 70 jaar bevrijd.

Ons mannenkoor heeft de eer gekregen hieraan haar medewerking te mogen verlenen. Tijdens de ontvangst van de gasten om 9.30 uur zal het koor zingen bij het bevrijdingsmonument aan de Grijze Graaf in Mesch (nabij de basisschool).

Om 10.00 uur start het programma met speeches van o.a. burgemeester Ackermans, gouverneur Bovens, een afgevaardigde van de Nederlandse regering, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en een vertegenwoordiger van het Amerikaans leger.

Deze speeches worden afgewisseld met zang van ons koor en het kerkkoor uit Mesch. Daarnaast worden de Nationale Hymnes van de VS van Amerika en Nederland gespeeld en misschien gezongen.

Leden van een atletiekvereniging dragen de bevrijdingsfakkel met het bevrijdingsvuur binnen en overhandigen dit vuur aan volgende lopers, die het naar overige delen van Nederland brengen.

Na afloop van de ceremonie is er een ontvangst (hapje en drankje) voor de genodigden en de zangers/muzikanten. Ook tijdens deze ontvangst zal ons koor nog enkele liederen ten gehore brengen.

Verwacht wordt, dat de ceremonie uiterlijk om 13.00 uur ten einde loopt.



(c) www.oorlogsmusea.nl

De tekst op de gedenksteen luidt:

'WERELDOORLOG 1940 - 1945

HIER IN MESCH (GEM. EIJSDEN) BEGON DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND DOOR DE GEALLIEERDEN. MANSCHAPPEN VAN DE 30STE AMERIKAANSE INFANTERIE DIVISIE BIJGENAAMD DE OLD HICKORY OVERSCHRIJDEN NABIJ DIT GEDENKTEKEN OP 12 SEPTEMBER 1944 OM 10.00 UUR V.M. DE NEDERLANDS-BELGISCHE GRENS.

ZIJ ZIJN DAARDOOR DE EERSTE GEALLIEERDEN DIE VOET ZETTEN OP NEDERLANDSE BODEM'.

30th Infantry Division
shoulder sleeve insignia



Nickname, 30th Infantry
Division is "Old Hickory"

Remigius in concert

Hoogtepunt van het eerste half jaar van 2014 was het Heuvellandconcert in Vaals op zaterdag 17 mei. Dit concert was het derde en (voorlopig?) laatste in een serie van drie, waaraan mannenkoren uit Gulpen, Klimmen, Lemiers, Mechelen, Meerssen, Schin op Geul, Vaals en Valkenburg meegewerkt hebben. Op deze avond was verder Jack Vinders met zijn combo Intens van de partij. Het combo zorgde voor de muzikale begeleiding.

Onder het motto 't Heuvelland Jeet Plat' was voor dit evenement de Tennishal Vaals aan de Sneeuwberglaan omgetoverd tot een prachtige concertzaal. Een groot aantal profs en vrijwilligers van de koren tekenden voor de prachtige aankleding.

Burgemeester Reg van Loo opende de muzikale avond en de fantastische presentatie was in handen van Henk Hover, zeer bekend als programmamaker van L1.

De avond kan als zeer geslaagd worden beschouwd....getuige het daverende applaus van het aanwezige publiek, nadat het samen met de muzikanten nog 'Wie sjoen os Limburg' had gezongen ter afsluiting.



Huwelijksfeest Maria en Wiel Wouters

Zaterdag 7 juni stond in het teken van het 50-jarig huwelijksfeest van onze 2^e bas Wiel Wouters en zijn echtgenote Maria.

In de Clemenskerk in Hulsberg werd op deze prachtige zaterdagmiddag de H.Mis voorgegaan door Pater Bos, waarna het hele gezelschap, op uitnodiging van het bruidspaar, naar feestzaal Op de Trepkes vertrok, waar het koor nog enkele nummers heeft gezongen en waarna nog een heel gezellig avond volgde.

Pinkerstermaandag en de Grote Bronk van Klimmen

Zoals te doen gebruikelijk luisterde Remigius op 2e Pinksterdag de H. Mis van 11.00 op en op zondag 6 juli waren de mannen van het Klimmense koor uiteraard aanwezig in de jaarlijkse processie in Klimmen, waaraan alle muziekverenigingen en communicanten uit het kleine kerkdorp deelnamen. De meegebrachte paraplu was niet nodig, want de weergoden waren, zoals altijd, goed geluimd voor dit altijd zeer gewaardeerde evenement.

Duizend bommen en granaten

Als de schrijver van de Kuifje boeken kapitein Haddock op 21 juni naar het Vrijthof van Klimmen had gestuurd, had hij bovenstaande uitspraak wel honderd keer laten horen.

Harmonie De Berggalm bestond 135 jaar en dat hebben we geweten. Samen met de Broederschap St. Sebastianus en het mannenkoor

St. Remigius werd een concert gepresenteerd dat klonk als een klok, figuurlijk maar ook letterlijk, want het concert werd afgesloten met een uitvoering van de ouverture 1812 van Tsjajkovski, waarbij kerkklokken geweerd- en kamerschoten de toeschouwers trakteerden op een oorverdovende luister- en kijkapotheose die zijn weerga niet kent.

Voor mij als toeschouwer klopte alles aan deze avond. Om te beginnen met het weer: kon niet beter. De samenwerking: grandioos dat drie grote verenigingen in ons Klimmen dit kunnen; ons koor was nog eens versterkt met een 13-tal zangers uit Meerssen en 2 uit Brunssum, waarvoor dank.

De presentatie: spontaan, to the point, niet te lang en voorzien van de nodige vrouwelijke charme. Het programma: een opbouw waarbij de afzonderlijke verenigingen de kans kregen om zich te laten horen naar een samengaan van alle deelnemers waarbij uiteindelijk het geweld los barstte.

"Klokken en kanonnen" was de titel van het concert dat om een vervolg schreeuwde. Toepasselijker is wat mij betreft "Klimmen applaus", met alsnog een proficiat voor De Berggalm en een driewerf hoera en dank voor alle medewerking en inzet.



Mart Schloesser en zijn zoon Dennis bij de afsluiting van de Ouverture 1812 waren verantwoordelijk voor de kamerschoten.

Wist u dat.....?

De zangers van Remigius, voor het eerst sinds tijden, **genoten** hebben van twee weken koorvakantie?

Het Klimmens Mannenkoor daarmee in de pas loopt met de andere koren van het KNZV?

Er toch nog zangers waren die, onder leiding van Sandy, onze 2^e dirigent, verder gerepeteerd hebben?

De voorzitter ook aanwezig was en ons, vakantievierders, wekelijks via de mail op de hoogte hield?

Mart Schloesser en zijn zoon Dennis waren bij de afsluiting van de Ouverture 1812 op het Vrijthof verantwoordelijk voor de kamerschoten, dat zeer geslaagd was?

En nu nog even dit:

Wist u dat.....

Finy Moonen (jaja, de Finy van 't Köppelke) onlangs met pensioen ging en kamer 4 van het hotel nu leeg staat?

Finy heeft 9 jaar gewerkt in 't Köppelke; daarvoor was zij o.a. werkzaam bij het AMF, het Limburgs Dagblad en (na een kort verblijf in Canada) 24 jaar in Hotel "Poort van Herle". Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 23 augustus a.s. vanaf 19.00 tot in 't Köppelke!

Wist u tenslotte, dat..

Gina en Julie haar opvolgsters zijn en wij hen veel succes toewensen?

Zoekplaatje

" op 't Vriethof op ein bank"

" wat is verkeerd?"

Voor de winnaar is een DVD van het Heuvelland Concert beschikbaar. Oplossingen kunt versturen naar redactieadres "Vrienden van Remigius"



Agenda: Overzicht van concerten en evenementen in 2014 april t/m oktober

Zie ook www.sintremigius.nl

Zondag 17 augustus, 10.45 uur:
Opluisteren H. Mis in de Hamboskliniek te
Kerkrade

Zondag 31 augustus, 15.00 uur:
Remigiusbarbeque in de tuin van Henk
en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91

Vrijdag 12 september, 10.00 uur:
Deelname aan de bevrijdingsestafette te
Mesch-Eijsden

Zaterdag 4 oktober, 19.00 uur:
Remigiusfeest: Opluisteren H. Mis in de
parochiekerk te Klimmen
Aansluitend feestavond in het vereni-
gingslokaal met hulding van de jubila-
rissen Sjr Pisters (50 jaar) en Lou Caubo
(40 jaar)

Zaterdag 11 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de zangersdag van de On-
derlinge federatie te Houthem

Zaterdag 13 december, 16.00 uur:
Kerstconcert in 't Köppelke

Vrijdag 26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in
de parochiekerk

Zaterdag 27 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours in 't Köppelke



Mannenkoor St. Remigius Klimmen

Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg



Beschermvrouwe

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer

Dhr. Dieudonné Akkermans

Voorzitter

Jo Bertholet

Muzikale leiding

Ger Franken, dirigent
Linda Smolenaers, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat

Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel. 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Website: www.sintremigius.nl

Repetities

Elke vrijdagavond repeteren wij in
Cafe - Restaurant 't Köppelke
Klimmenderstraat 8, 6343AC
Klimmen
van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust eens luisteren en laat je
vooral niet weerhouden om mee te zin-
gen.
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige
Mensen houdt al meer dan een halve
eeuw stand.

Redactie

Leon Beckers
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes

Fotografie

Martin Schloesser

Redactieadres

Overheek 7, 6343 PB Klimmen

**Rekeningnummer
Vrienden van Remigius
IBAN:
NL22 RABO 0146 1176 46**

Barbecuefeest zondag 31 augustus

Op zondag 31 augustus vindt voor de zesde maal een
barbecuefeest plaats voor de gehele Remigiusfamilie.
Bij dezen worden u en uw partner van harte uitgenodigd
voor deze gezellige middag.

U bent welkom vanaf 14.00 uur, de barbecue start
om 15.00 uur

De barbecue vindt plaats in de tuin van Henk en Anja
Geisen, Klimmenderstraat 91.

De kosten voor deelname aan deze barbecue bedra-
gen € 15,- per persoon (inclusief drank en eten).

I.v.m. de organisatie is aanmelden voor deze middag
noodzakelijk.

Aanmelden kan door het inzenden van het
(bijgevoegde) aanmeldingsformulier.

Dit graag inleveren vóór 23 augustus bij Lou Caubo
(Langstraat 17, 6333 CC Schimmert). Aanmelden via
de email (mk.sintremigius@planet.nl) is ook moge-
lijk.

Het verschuldigde bedrag graag bij aanmelding (vooraf) betalen aan Lou Caubo of
overmaken op **bankrekeningnummer NL18RABO 0125994583**.

De organisatie gaat er van uit, dat men pas aangemeld is als er vooraf betaald is!
Wij hopen van harte u op deze middag te mogen begroeten.

Remigiusfeest 2014

Op zaterdag 4 oktober viert het mannenkoor haar patroonsfeest.

Om 19.00 uur luistert het koor een H. Mis op voor haar overleden en levende le-
den en ereleden in de parochiekerk van Klimmen. Na afloop is er een feestavond in
het verenigingslokaal.

Dit jaar zijn er twee jubilarissen: Lou Caubo 40 jaar lid en Sjr Pisters 50 jaar lid.
Tijdens de feestavond zullen Sjr en Lou door een afgevaardigde van het KNZV en
onze voorzitter
gehuldigd worden.

Wij nodigen u en uw partner uit het Remigiusfeest samen met ons te vieren.
Graag vooraf aanmelden (vóór 21 september) bij het secretariaat van de Vrienden.
Voor deelname aan het Remigiusfeest vragen wij een bijdrage van € 10,- per per-
soon.

De bijdrage kan aan het begin van de avond betaald worden aan penningmeester
Thieu Geurts.



Sjr Pisters 50 jaar lid



Lou Caubo 40 jaar lid

