

Driekorenconcert

Myriam Erkens, Jean Lardinois en Ger Franken, dat zijn de drie dirigenten die met hun vocale amateurkunstenaars de overvolle zaal van 't Köppelke vulden met prachtige klanken tijdens het Driekorenconcert op zaterdag 24 april. Op het podium vertolkten achtereenvolgens het Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen, het Gemengd Koor St. Cecilia uit Hulsberg en het gastkoor St. Remigius werken van o.a. de componisten Schubert, Donizetti, Verdi, von Weber en Shaw. Linda Smolenaers begeleidde deze avond niet alleen op bijzondere wijze het gastkoor maar zat ook aan de piano tijdens het optreden van het gemengd koor uit Hulsberg. Aan het einde van het prachtige concert werd de zaal nog getrakteerd op het Chor der Gefangenen van Giuseppe Verdi, waarvoor de drie koren gezamenlijk de trappen van het podium bestegen. Daarmee oogstten de uitvoerenden een oorverdovend applaus. Na afloop was het nog supergezellig en mocht iedereen terugzien op een geslaagde avond. Wie had overigens durven dromen, dat er zoveel belangstelling voor dit concert zou bestaan. Het toeval wilde namelijk, dat (door een communicatiestoring) de Harmonie op dezelfde avond concerteerde in de parochiekerk en er in de Borenburg ook een muzikaal treffen plaatsvond.



Pater Wiel Verhoeven op receptie bij gelegenheid van het 50jarig bestaansfeest van het mannenkoor St. Remigius in 2006

In Memoriam Pater Wiel Verhoeven

Op 6 juli 2010 overleed in Maastricht pater Wiel Verhoeven, Montfortaan.

Sinds de oprichting van de Vrienden van Remigius was hij lid en volgde hij op afstand het wel en wee van ons koor. Op 6 mei 1920 werd hij in Klimmen geboren. In 1940 ging hij naar Meerssen en legde er op 8 september 1941 zijn eerste geloften af. Op 16 maart 1947 werd hij in Oirschot priester gewijd. In 1948 vertrok hij naar Rome voor een studie Kerkelijk Recht. In 1952 kreeg hij een benoeming voor Malawi. Hij keerde terug naar Nederland in 1999 en werd lid van de gemeenschap in Vroenhof. Pater Verhoeven had zich na de priesterwijding in Rome bekwaamd in het kerkelijk recht – een studie die hij door ziekte niet heeft kunnen afsluiten. Wat hij er geleerd had, kwam goed van pas in de jonge kerk in Malawi. Zij moest worden ingepast in de orde van de wereldkerk, maar zich ook voegen in de tradities en de cultuur van het land.

Zijn leven lang heeft Wiel geworsteld met een innerlijke onrust. Hij zag haken en ogen aan allerlei situaties, aan regels en structuren. Zich met lichtvoetige blijheid aan iets overgeven lukte hem niet altijd. Als hij een besluit had genomen, vroeg hij zich naderhand af, of het toch niet anders had gekund of gemoeten. In Malawi werkte hij vaak in de parochie van confraters die op vakantie waren. Dan kon hij voortzetten wat een ander had opgezet. Twee maanden geleden werd Pater Verhoeven negentig jaar. Hij heeft naar die mijlpaal toegeleefd. Typisch voor hem, hoopte hij dat velen even op bezoek zouden komen, terwijl hij tegelijkertijd bang was, dat de een of ander te lang zou blijven. Blijkbaar heeft dat feest veel van hem gevraagd, want daarna ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Op zaterdag 10 juli 2010 vond de uitvaartdienst in de St. Remigiuskerk in Schimmert plaats en werd hij begraven op het kloosterkerkhof aldaar. Het mannenkoor zal t.z.t. in de kloosterkapel in Vroenhof een H. Mis op luisteren ter nagedachtenis aan hem.

Barbecuefeest zondag 29 augustus:

Op zondag 29 augustus vindt voor de tweede maal een barbecuefeest plaats voor de gehele Remigiusfamilie.

Bij dezen worden u en uw partner van harte uitgenodigd voor deze gezellige middag. U bent welkom vanaf 14.00 uur. De barbecue vindt plaats in de tuin van Henk Geisen, Klimmenderstraat 91.

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

De kosten voor deelname aan deze barbecue bedragen € 15,- per persoon (inclusief drank en barbecue). Dit bedrag graag bij aankomst betalen aan Thieu Geurts. I.v.m. de organisatie is aanmelden voor deze middag noodzakelijk. Dit graag vóór 20 augustus bij het secretariaat van de Vrienden van Remigius door inlevering van het bijgevoegde aanmeldingsformulier of via de e-mail. Echtgenotes van leden, die ook lid zijn van de Vrienden van Remigius, graag aanmelden bij Lou Caubo (via aanmeldingsformulier van het koor). Dit om dubbele aanmeldingen te voorkomen. Wij hopen van harte u op deze middag te mogen begroeten.

Remigiusfeest, zaterdag 2 oktober

Op zaterdag 2 oktober viert het mannenkoor haar patroonsfeest. Op 19.00 uur luistert het mannenkoor een H. Mis op voor haar overleden en levende leden en ereleden in de parochiekerk van Klimmen. Na afloop is er een feestavond in het verenigingslokaal. Tijdens deze feestavond zullen de volgende jubilarissen gehuldigd worden:

50 jaar lid: Rien Heijmans, 40 jaar erebestuurslid: de heer Hub Horsmans, 40 jaar lid: Hub Lambij, Cor Smeets, Hub Theunissen.

Wij nodigen u en uw partner uit het patroonsfeest samen met ons te vieren. Graag vooraf aanmelden (vóór 15 september) bij het secretariaat van de Vrienden (045-4051369).

Voor deelname aan het Remigiusfeest vragen wij een bijdrage van € 10,- per persoon. De bijdrage kan aan het begin van de avond betaald worden aan onze penningmeester Leon Beckers. Wij hopen u ook tijdens ons patroonsfeest te mogen verwelkomen.

Nieuw koorwerk

Omdat het mannenkoor verleden jaar de feestmis ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest opluisterde en uit sympathie voor het koor ontving het koor onlangs een nieuw koorwerk van de heer en mevrouw Horsmans-Oberjé uit Craubeek. De muziekcommissie koos, in overleg, voor "The long day closes" van de componist Henry F. Chaley. Het mannenkoor is druk doende met instuderen en zal dit werk nog dit jaar uitvoeren. Veel dank in deze aan de gulle gevers !



*Een zondagmorgen zo mooi en goed beginnen is een weldaad. Bedankt voor jullie mooie uitvoering in de vriendenviering. Vriendelijke groeten van de werkgroep Vriendenvieringen
Groot-Genhout*

NIEUWSBRIEF NO. 6

AUGUSTUS 2010



Bedankt voor uw sympathie. Aanmelden van nieuwe leden kan bij het secretariaat.

Kosten €25,- per jaar.

Secretariaat: Gied Nicolaes
Overheek 7 6343 PB Klimmen
E-mail: ebm.nicolaes@home.nl
Rekeningnummer 1461.17.646

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

**Zingende mensen
Gelukkige mensen**