

<i>Opgericht</i>	<b>MANNENKOOR „St-Remigijs“ KLIMMEN</b>	<i>Lid van het</i>
<i>28 oktober 1956</i>		<i>Koninklijk</i>
		<i>Nederlands</i>
		<i>Zangersverbond</i>

# Club van 50



Remigijsfeest 1988

		<b>Rekeningnummer</b> 1259.15.543	
	<b>Sjir Pisters</b> 043 - 601 57 63		<b>Huub Theunissen</b> 045 - 405 27 50
		<b>03 editie</b>	



### Voorwoord bij clubblad nr.3

Geacht Clublid,

Voor u ligt alweer het derde nummer van uw eigen clubblad. Zoals u kunt zien is het in een geheel nieuw jasje gestoken. Dit is een gevolg van onze oproep in clubblad, nr. 2 om suggesties met betrekking tot het clubblad aan ons door te geven. Een van uw suggesties was om het blad op A-5 formaat te vervaardigen. Dat leek ons een goed idee en na een stevige worsteling tussen de redactie en de (computer)materie is hier het resultaat. Zelf vinden wij dat het blad er op deze manier wat volwassener of – als u wilt professioneler uitziet. Hopelijk vindt u dat ook en anders horen wij het vast wel weer van u. De hoofdmoot van uw clubblad wordt deze keer ingenomen door een terugblik op de eerste concertreis die het Mannenkoor ooit maakte naar het Duitse dorp Huckelheim, een reis waaraan veel leden nog steeds zeer goede (zij het ietwat onscherpe) herinneringen hebben. Mocht u zelf ook herinneringen hebben die verband houden met ons koor of misschien met het koorleven in 't algemeen en waar u anderen graag deelgenoot van zou willen maken, laat het ons dan alstublieft weten. Schrijf uw verhaal op of

vertel het aan Martin Theunissen die het vervolgens voor u op papier zet. Uiteraard wordt er niets onder uw naam in het clubblad geplaatst als u daar geen toestemming voor hebt gegeven. Van de andere kant behoudt de redactie zich natuurlijk het recht voor artikelen niet te plaatsen als zij vindt dat deze niet door de beugel kunnen. Als u dit blad onder ogen krijgt heeft het koor een korte vakantie. Daarna zal met frisse moed het programma voor de rest van het jaar weer worden opgepakt. Wellicht hebt u zelf ook nu vakantie of gaat u er een dezer dagen van genieten. In beide gevallen wensen wij u toe dat u gezond terugkeert en dat wij u na de vakantie weer vaak bij onze activiteiten mogen ontmoeten.

**Sjir Pisters**

Voorzitter van het comité.

### **Een terugblik**

Bij de opsomming van de activiteiten voor 1999 in het vorige clubblad werd de verwachting uitgesproken dat er nog wel het een en ander bij zou komen en ja hoor, er dienden zich nog drie evenementen aan waarmee bij de vaststelling van het jaarprogramma geen rekening was gehouden. Gelukkig hadden zij alle drie een feestelijk karakter. Eerst was er het huwelijk van onze zaalhoudster Truusan met haar Frans. Daarna gaven Paul Lamby en zijn Margo elkaar het jawoord en last but not least vierde ons oudste erelid, Lambert Curfs zijn 95e verjaardag. Het koor gaf bij al deze feestelijkheden natuurlijk op gepaste wijze acte de présence en de redactie van uw clubblad sluit zich natuurlijk van harte aan bij de felicitaties die de feestelingen mochten ontvangen.

Bij de vooruitblik op het concert met de Koninklijke Harmonie de Berggalm in De Bovenburg werd de verwachting uitgesproken dat dit wel eens een van de hoogtepunten in 1999 zou kunnen blijken te zijn voor ons koor. En daarmee was achteraf niets teveel gezegd. Na dit zeer geslaagde concert heeft het comité de behoefte om enkele felicitaties uit te spreken.

In de eerste plaats willen wij de gemeente Voerendaal feliciteren met dit prachtige gebouw. Vele, wellicht grotere, gemeenten kunnen met recht jaloers zijn op wat daar is neergezet. En uit eigen ervaring kunnen wij nu zeggen dat de Voerendaalse verenigingen zich in dit gebouw groots kunnen presenteren. Felicitaties natuurlijk ook voor de initiatiefnemers voor dit concert. Niet alleen werden er barrières geslecht die er leken te zijn, het bleek ook nog eens een gouden greep te zijn. En dan natuurlijk felicitaties voor alle medewerkers. Geïnspireerd door de schitterende ambiance van De Bovenburg kwamen zij tot schitterende prestaties die zelfs de doorgaans nogal kritische recenseert van het Limburgs Dagblad tot een zeer positief commentaar leidden.

Het koffieconcert was kwalitatief waarschijnlijk niet minder dan het gezamenlijke concert. Door het warme weer was de zaal echter slechts matig gevuld. Het is natuurlijk begrijpelijk dat het publiek op deze mooie lentedag voor iets anders koos dan voor het koffieconcert maar voor de uitvoerenden was het zo kort na het succes in De Bovenburg even slikken. Dank aan hen die de warmte trotseerden en er wel waren.

### **De eerste Concertreis.**

Binnen het koor gaan stemmen op om weer eens een concertreis te gaan maken. Het jaar 2001 wordt in dat verband al genoemd. Als dit plan werkelijkheid wordt en de reis inderdaad in 2001 zijn beslag zal krijgen, zal er op zeer korte termijn wel weer een reiscommissie aan de slag moeten want de voorbereiding van een

concertreis heeft bij Mannenkoor St. Remigius nogal wat voeten in aarde. Niets wordt aan het toeval overgelaten en voordat de planning helemaal rond is heeft de commissie al diverse reizen gemaakt en is er al heel wat afgecommuniceerd via brieven, fax en telefoontjes. Over alles wordt onderhandeld en er worden goede afspraken gemaakt en vastgelegd.

Hoeveel simpeler ging het er aan toe bij de eerste concertreis die het koor maakte in 1971. Schrijver dezes heeft het nu volgende verhaal voornamelijk opgetekend uit de mond van leden die er toen, op nog zeer jeugdige leeftijd, zelf bij zijn geweest. Na vele vruchteloze pogingen om met een Duits koor tot afspraken te komen voor een concertreis op basis van uitwisseling, wordt via via het adres gekregen van een houtzagerij in Schöllkrippen. Dat zou het correspondentieadres zijn van een mogelijk geïnteresseerd koor. Met de nodige scepsis wordt dan nog maar eens een brief geschreven en jawel, Gesangverein Germania 1898, uit het dorpje Huckelheim, dat na veel speurwerk in de Spessart blijkt te liggen, laat weten wel belangstelling te hebben. Pierre Dortu en Charel Bertholet worden op verkenningstocht gestuurd. Met trein en bus reizen zij naar het verre Huckelheim en als zij terugkomen in Klimmen zijn zij dolenthousiast. Zij vertellen van een bijzonder hartelijke ontvangst door de gastvrije bewoners van het kleine boerendorp in het algemeen en door het bestuur van Germania 1898 in het bijzonder. In hun verhalen neemt alcoholgenot tezamen met de gastheren een belangrijke plaats in en vooral het bezoek aan een "Schnapps-Ranch" heeft grote indruk gemaakt en er onder meer voor gezorgd dat de terugreis veel later werd aanvaard dan de bedoeling was geweest. Tussen alle proeverijen door hebben zij echter ook nog kans gezien afspraken te maken voor een concertreis, die amper drie maanden later, op 16, 17 en 18 oktober, zal plaatsvinden.

Dit is misschien het moment om aan de hand van een anekdote een beeld te schetsen van Mannenkoor St. Remigius anno 1971.

Er moet een maaltijd geregeld worden voor het koor op de terugweg uit Huckelheim op 18 oktober. Daartoe rijdt Hub Theunissen, in een van zijn zwager geleende auto, tezamen met Charel Bertholet en Pierre Dortu naar Kerpen, in de buurt van Keulen. Het lukt hun om met de uitbater van het wegrestaurant goede afspraken te maken en zij aanvaarden de terugreis naar Klimmen, echter niet dan nadat zij eerst op de parkeerplaats van het restaurant het pakje boterhammen hebben genuttigd dat zij van huis hebben meegenomen!

De concertreis wordt gemaakt. Als het koor op 16 oktober in Huckelheim arriveert is de ontvangst waarlijk groots. Het hele dorp is letterlijk schoongeveegd en er wapperen vlaggen van bijna alle huizen. Het zal de eerste keer zijn dat een buitenlands koor in het dorp concerteert! De "Hollander" trekken veel bekijks. Uniformen heeft St. Remigius nog niet maar daarover verwonderen de Duitsers zich niet. Wel vinden zij het maar vreemd dat geen van de gasten op klompen blijkt te lopen! Aan de rand van het dorp wordt het gezelschap opgewacht door het ontvangstcomité dat bestaat uit vrijwel alle inwoners van het dorp. Wil Tukkers en Jan Dortu, de pianiste en de dirigent van het koor worden in een rijtuig gehesen en zij gaan voorop in de optocht naar het verenigingslokaal. Dit lokaal blijkt al een multifunctioneel karakter te hebben als dat woord bij ons nog niet is uitgevonden. Het houdt het midden tussen een pakhuis, een café, een varkensstal en een werkplaats en het is ook voor al deze functies tegelijk in gebruik. 's-Avonds wordt er in de plaatselijke Gastwirtschaft een concert gegeven tezamen met de ontvangende vereniging en met de Kolpings-Kapelle Westergund.

Daarna overkomt het hele gezelschap wat Pierre Dortu en Charel Bertholet al eerder was overkomen: van alle kanten wordt alcohol aangereikt, veelal in de

vorm van Jagermeister. Het wordt een bijzonder gezellige, en steeds meer nevelachtige avond. Vooral de meer jeugdige leden springen flink uit de band en mijn zegsman gaat er vanuit dat de meeste van de ongehuwde leden die het koor toen nog telde en die hun vriendin hadden meegenomen, tijdens deze concertreis in de mooie Spessart hebben proefgedraaid voor hun eventuele aanstaande huwelijk. Hij kan het weten want hij had er de leeftijd voor!

De volgende ochtend luistert Mannenkoor St.Remigius een Eucharistieviering op in de plaatselijke kerk. De dirigent is absoluut niet te spreken over de deplorabele toestand waarin het koor zich dan bevindt en afgaande op de verhalen is dat zeer begrijpelijk. Mijn zegsman zegt het zo: " Er hing zo'n alcoholdamp in de kerk dat wij blij mogen zijn dat tijdens de H.Mis niemand een lucifer heeft aangestoken want dan was het dak er gegarandeerd afgevlagen."

Tot zover is hetgeen ik uit de mond van Huckelheimangers heb vernomen in een min of meer gestructureerd verhaal weergegeven. De rest van hun verhalen bestaat uit anekdotes die zij, waarschijnlijk door overmatig alcoholgebruik toentertijd, niet meer zo goed in de tijd kunnen plaatsen. Zij zijn echter te mooi om ze u te onthouden. Veel van die verhalen gaan over het bezoek aan de Schnapps-Ranch. Het schijnt dat je daar een kleine borrel kon bestellen of een grote borrel. Een kleine borrel werd geserveerd in een wijnglas en een grote in een bierglas. Daar word je natuurlijk dronken van en zo is ook te verklaren waarom Sjang, toen hij een Mark liet vallen, weigerde zich te bukken om deze op te rapen. "Als ik mij buk voor die ene Mark komen er minstens vijf Mark terug" zo meende hij. Een koorlid, wiens naam ik niet wil noemen omdat dat misschien niet zo goed zou zijn voor zijn bloeiende taxibedrijf, schijnt een zo opgezwollen gezicht gehad te hebben van al die drank, dat zijn medereizigers hem spottend Porcky gingen noemen naar het bekende stripfiguurtje met die naam. En dan is er het verhaal van de Duitse gastheren die keurig op een rij op lange banken gezeten de bekende Heimatliederen zongen. Zeer ingetogen en heel serieus, totdat dat sfeertje aan flarden gereten werd door Hary Budé en Vic Kickken die door de deur naar binnen vielen en luidkeels zongen: "So ein Tag, so wunderschón wie heute". Het schijnt dat de sfeer vanaf dat moment heel wat ontspannender is geworden en gebleven. Tot slot is er nog dat verhaal over dat koorlid die zijn oog had laten vallen op een stuk pruimenvlaai maar niet goed wist hoe hij dat in 't Duits moest bestellen. Hij redde er zich echter wel uit en sindsdien wordt pruimenvlaai binnen het koor dan ook stevast betiteld als Unterleibskuche. Tot zover de eerste concertreis van ons koor. Hopelijk hebt u zich een beetje geamuseerd.

## **De rest van 1999**

### **22 augustus:**

#### **Familiewandeling en barbecue.**

Aan deze wandeling kan iedereen meedoen die tot de Remigiusfamilie behoort. Na een niet al te lange wandeling door prachtig natuurgebied is er een gezellig samenzijn op het erf van ons lid Jan à Campo, Koulen 14 Klimmen. Dranken, vlees van de barbecue en wat daar zo bij hoort zijn tegen schappelijke, kostendekkende prijzen verkrijgbaar. Als u mee wil doen wordt u verzocht dit even te laten weten aan Sjr Pisters.

### **19 september:**

#### **Opluisteren H. Mis.**

Op deze heuglijke dag zijn onze wellicht trouwste fans, dhr. en mevr. Nicolaes-Braakhuis 40 jaar getrouwd. Zij zijn natuurlijk ook lid van de Club van Vijftig. Omdat zij tevens de ouders zijn van een van onze zangers zal het koor de

H. Mis in de parochiekerk van Klimmen op die dag met veel plezier voor hen opluisteren.

**25 september:**

**Zangersdag onderlinge federatie.**

De jaarlijkse zangersdag waarop de acht tot de federatie behorende koren aan elkaar en aan de jury laten horen op welk niveau zij staan, wordt dit jaar in Schin op Geul gehouden. Een aanrader!!

**2 oktober:**

**Patroonsfeest**

Na een eucharistieviering om 19.00 uur zullen tijdens een gezellige feestavond in het verenigingslokaal de jubilarissen worden gehuldigd. Leden van de Club van Vijftig die willen deelnemen aan deze feestavond wordt verzocht zich aan te melden bij de penningmeester van het comité, Hub Theunissen. (045 - 4052750)

**9 oktober:**

**Opluisteren H. Mis**

Ons koorlid Alfons Duyzings viert zijn zilveren bruiloft. Het koor zal de eucharistieviering in zijn woonplaats Nuth uiteraard voor hem en zijn vrouw opluisteren.

**6 november:**

**Drie korenconcert.**

De aanvang is om 20.00 uur in het verenigingslokaal. De toegang is vrij en de optredens worden gevolgd door een gezellig samenzijn. U komt toch ook?

**27 november:**

**Kwajongconcours**

In verenigingslokaal 't Köppelke Aanvang 20.00 uur. Wordt u de nieuwe kampioen van Klimmen?

**11 december:**

**Opluisteren H. Mis**

Ook Hub en Tonny Lamby vieren hun zilveren bruiloft. De H. Mis in Klimmen wordt uiteraard door St. Remigius opgeluisterd.